



DE KLAROEN

TIJDSCHRIFT VAN DE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
OOSTENDE

VERENIGING OPGERICHT IN 1887

Verschijnt trimestrieel

Nr 1 92 JAN FEB MAR

Via postsorteercentrum X Oostende

Bij adreswijziging of foute adressering:
het juiste adres zenden aan het Secretariaat.

Verantwoordelijke uitgever: O. DEFOOR -H. Hartlaan 2 - 8400 OOSTENDE
Sekretariaat: R. VAN LOOKE - Taboralaan 124 - OOSTENDE
Penningmeester: T. DEHAEMERS - Nieuwlandstraat 21 - OOSTENDE

rekening: 000-146912-54
Kon. Mij. Ex O. Officieren - Nieuwlandstraat 21 - OOSTENDE



*Slechts het harmonisch samengaan van bekwaamheid
en talent kan leiden tot het beste resultaat.
Dat geldt niet enkel voor muziek
maar voor alles in het leven.*

De BBL denkt aan u...

IMPACT - FCB Belgium

**Toeristisch Rekreatiecentrum
Koninginnehof**



*mini-golf
roeiboten, waterfietsen
verkeerspark voor go-carts
speelplein, baby-carts
visvijvers, wandelpaden
tea-room, brasserie
2 zalen voor feesten en banketten*

OOSTENDE - TEL. (059)80.04.54

Oostendestraat 93, 8161 Diksmuide
Tel. 051/50.05.03
Torhoutsestwg 307-309, 8400 Oostende
Tel. 059/80.22.77



 **brabantia**

VERYSER

**DE KLAROEN : Tijdschrift van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-onderofficieren afdeling
OOSTENDE**

6de Jaargang

Nr.1/1992

.....
Het woord is aan de Voorzitter.

Waarde confraters, vrienden, sympathisanten,

In naam van ons bestuur, wens ik U en Uw families, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Mijn dank aan allen die onze Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren steunen.

In het jaar dat voorbij is hebben wij kunnen genieten :

- van interessante spreekbeurten op onze ledenvergaderingen,
- van zeer aangename ontspanningsnamiddagen met lekker etentje en gezellige kaarting,
- van leerrijke ééndagsreizen met bezoeken aan bedrijven en instellingen.

Wij hopen dat meer en meer van onze leden toekomstig jaar de stap zullen zetten om actief deel te nemen aan onze activiteiten. De leden die niet in de mogelijkheid verkeren om deze bij te wonen, kunnen deze volgen dank zij ons tijdschrift "DE KLAROEN".

Na 104 jaar bestaan van onze vereniging, dank zij de inzet van ons bestuur, de medewerking van onze leden en de steun van onze sympathisanten, stellen wij een groeiende belangstelling vast voor onze Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren.

A. B.

-o-o-o-o-o-

Het woord is aan de Penningmeester.

Waarde confraters, vrienden, sympathisanten, Het nieuwe jaar is er weer en de nieuwe activiteiten gaan beginnen.

Ook ik, als penningmeester, die het oude jaar heb afgesloten, moet het nieuwe opstarten en aan iedereen vragen zijn/haar lidgeld te willen betalen voor het jaar 1992. Diegenen die reeds gestort of contant betaald hebben, dank ik voor het vertrouwen dat ze stellen in onze vereniging.

Het bedrag van het lidgeld is hetzelfde gebleven, niettegenstaande alles duurder geworden is en we vorig jaar grote uitgaven gehad hebben^ als daar zijn: aankoop van een nieuw schrijfmachine, kaften voor ons tijdschrift, 8.000 foto-copy's en de duurder geworden posttarief voor het verzenden van "De Klaroen".

Het lidgeld is dus nog steeds als volgt :

- 250fr voor effectieve leden en weduwen,
- 275fr voor onze sympathisanten.

Dit zijn natuurlijk minimum bedragen, maar wie een steuntje wil toevoegen aan het lidgeld wordt nu reeds hartelijk bedankt! Zo kan onze vereniging nog mooier worden en kan het bestuur de programma's nog beter en aangenamer maken.

Ik sluit mij aan bij de voorzitter en de ganse bestuursploeg om aan iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen. Dat iedereen die zulks wenst, onze vergaderingen, etentjes en reizen kan meemaken.

T. D,

-o-o-o-o-o-

Eerste ledenvergadering 1992 : Donderdag 9 januari. Nieuwjaarsdrink!

Statutaire Vergadering 1992 : Donderdag 12 maart.

De Maandelijke Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof."

De ledenvergaderingen van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onder-officieren van Oostende, gaan door op de 2de donderdag van de maand, om 1430u, tenzij anders vermeld. Leden die moeilijkheden ondervinden om naar het lokaal te komen, (invaliditeit, vervoerproblemen, enz.), geven een seintje aan een der bestuursleden, die dan, in overleg, voor een oplossing zal zorgen. Niet aarzelen dus!

- Donderdag 9 januari 92 :

- woord van de voorzitter t.g.v. de inzet van het nieuwe jaar
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsdrink,
- bingo en tombola,
- koffietafel.

- Donderdag 13 februari 92 :

- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht door Aalm. D. Van Parijs: "Reis naar Zuid-Amerika",
- koffietafel,
- tombola.

- Donderdag 12 maart 92 : statutaire vergadering,

- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen, verkiezing van het bestuur,
- voordracht met dia's over Australia,
- koffietafel,
- tombola.

N.B. : Deze ledenvergadering neemt uitzonderlijk aanvang om 1400u !

Donderdag 9 april 92 :

- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht "Een Zeereis onder Zeil" door de h. V. Leerman,
- koffietafel,
- tombola.

- Donderdag 14 mei 92 :

- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht : "Het Bankwezen" door een kaderlid van de "B.B.L.",
- koffietafel,
- tombola.

- Donderdag 11 juni 92 :

- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingospel,
- koffietafel,
- tombola.

-o-o-o-o-o-o-

Gezellig Tafelen en Samen zijn in "Het Koninginnehof".

Onze 3-wekelijkse etentjes met gezellig samen zijn in ons lokaal, gaan door op volgende data :

20/1, 10/2, 2/3, 23/3, 13/4, 4/5, 25/5, 15/6, 6/7, 27/7, 17/8, 7/9, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11 en 21/12.

Voorzitter-ter-ere O.Defoor houdt de lijst bij van de deelnemers, Men bereikt hem op volgend nummer : (059) 33 08 47.

-o-o-o-o-o-

11 NOVEMBER :IN FLANDERS FIELDS.

In Flanders fields *the* poppies blow Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing
fly Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago We lived, feit the dawn, saw sunset
glow, Loved, and were loved, and now we lie In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe;
To you from failing hands we throw
The Torch; be Yours to hold it high
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

N.V.D.R. Waarschijnlijk het meest gekende oorlogsgedicht. Het werd in de
streek van Ieper geschreven in Mei 1915 door Lt.Col. John McCrae.
Hij sneuvelde nabij Boulogne op 28 januari 1918. Elk jaar wordt een
herdenkingsfakkel (Torch) vanuit Groot-Brittannië naar België gebracht
op 9 november, om deel te nemen aan de plechtigheden van de
wapenstilstands-herdenking.

R.V.L,

-o-o-o-o-o-

Fernand VERBRUGGHE is ons Ontvallen.

Op 27 september 1991 is Fernand Verbrugghe, bij een verkeersongeval, om
het leven gekomen. Als adjudant bij de Landmacht, gekazerneerd te
Leopoldsburg, kwam hij kort na zijn op pensioenstelling, terug naar
zijn geliefd Oostende, stad van zijn geboorte (A juli 1919). Hij sloot
aan bij onze vereniging op 4 juli 1981 (nr. 568) en werd een zeer
graag geziene figuur bij de Ex-onderofficieren. Onze Fernand was
steeds op al onze bijeenkomsten aanwezig en zijn goed humeur was voor
ons allen een opkikkertje. Op het dodenprentje van confrater VERBRUGGHE
lezen we het volgende, echt typerend voor deze goeie vriend:

"Was het zon, wind of regen, steeds kwam je Fernand tegen, op de fiets
of op de dijk, met wilde haren en goede luim, steeds paraat voor elke
taak, nooit teveel, maar wel heel vaak."

Hij werd begraven op 3 oktober 91 in de O.L.V.-Koninginkerk te
Oostende-Mariakerke. Onze afvaardiging, geleid door de voorzitter en
met het vaandel, was zeer talrijk. Ook vele andere vaderlandslievende
verenigingen waarvan Fernand lid was, waren talrijk opgekomen.

Aan zijn kinderen en aan de familie, bieden wij langs deze weg,
nogmaals onze deelneming aan. Wij zullen hem niet vergeten!

-o-o-o-o-o-

Verkiezing van het Bestuur.

Tijdens de statutaire vergadering van donderdag 12 maart 1992 wordt
een gedeelte van het bestuur van onze vereniging ge-(her)kozen. De
statuten van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren bepalen
dat de bestuursleden hun mandaat voor 3 jaar toegewezen krijgen, wat
betekent dat een derde van het bestuur jaarlijks herkiesbaar is. Nieuwe
kandidaten moeten ten laatste 14 dagen v66r de statutaire vergadering,
hun kandidatuur, schriftelijk bij het secretariaat indienen.

Zijn herkiesbaar op datum van 12 maart 92 :

- BAROEN André
- PUYSTIENS Frans
- VERMEYLEN Edward.

Een bezoek aan een fabriek van "prefab's"; een rondrit doorheen de Vlaamse Ardennen; een krypte bezoeken in Ronse ? Velen zijn vertrokken met een zekere twijfel en/of vooringenomenheid. Wat is te zien in een fabriek, een krypte, de Vlaamse Ardennen ? Veel !

Ietwat vroeger dan oorspronkelijk gepland, veiligheidshalve gezien de verkeersperikelen terhoogte van de Smet de Naeyerbrug, kwam de bus ons ophalen aan de afgesproken plaatsen.

Omstreeks 0900u waren we in Lichtervelde en daar kwamen onze laatste medereizigers aan boord. Langs de A 17 en Harelbeke kwamen we om 0945u bij DANILITH aan. Alvast een bakje koffie om ons goed in stemming te brengen, een inleidend woordje van een charmante hostess; de rondleiding kon beginnen.

Een moderne K.M.O. met 350 werknemers, waar huizen worden gebouwd die er allesbehalve "prefab" uitzien. Alhoewel het een hele wandeling werd doorheen de verschillende werkhuizen, met hier en daar een moeilijke doorgang tussen de machines, was iedereen vol belangstelling en volgde de gids op de voet. Het viel allemaal opperbest mee. Na de rondleiding nog een hartversterkertje naar keuze en een afscheidswoordje van onze gastvrouw. Bedanking in naam van ons allen door John en we waren op weg naar het restaurant "Gasthof Palace" in Kluisbergen.

Lekker middagmaal daar, boven in de Ardennen van bij ons. Voldaan namen we om 1445u onze busplaatsen opnieuw in en de rondrit nam aanvang onder de leiding van de officiële gids, mevr. Nelly Vandenabeele. Hier nu een gepast woordje van lof voor onze busgeleider die het allesbehalve gemakkelijk had om zijn mastodont, doorheen een wirwar van kleine weggetjes te loodsen. Soms waren de achterwielen op de rand van de diepe grachten langs zij de smalle baantjes van de Vlaamse Ardennen. Mevr. Vandenabeele gaf deskundige uitleg, (zij is 'Kluisberger' van geboorte), t.z.t. gaf ze ook nog onderrichtingen aan onze chauffeur !

De rondrit werd omstreeks 1515u onderbroken in Ronse voor een bezoek aan de krypte onder de St. Hermeskerk. Ook hier was een zeer gedocumenteerde gids aanwezig om ons gedurende een uur te onderhouden over de geschiedenis van de krypte en haar architecturale rijkdom. Waarom echter, St. Hermes als de patroonheilige der zwakzinnigen wordt vereerd, is niet duidelijk. Niettemin werd hij reeds vanaf de 11e eeuw in Ronse aangeropen voor de genezing van deze erge kwaal.

Om 1615u werd de rondrit hervat met als eindpunt de Kwaremont, gekend van de wielerklassiekers. Bij kunstschilder Paul Boonaert werd halt gehouden voor een wat laat vieruurtje. De kunstenaar zelf, gekend van "het oog in het ei" op T.V.- het Ei van Christoffel, gaf enkele van zijn "geheimen" prijs, bij het tot stand komen van zijn werken. Spijtig maar niemand had geld genoeg op zak om een van de vele mooie werken mee te nemen !

We namen om 1745u afscheid van Nelly Vandenabeele en Paul Boonaert en reden richting Gits voor het avondmaal. Onderweg werd gekwist onder leiding van kwismaster John himself, met vragen aangaande de bijna voorbijge uitstap.

Het was lekker tafelen in "De Diplomaat" te Hooglede-Gits (dit wordt een cliché). Voor een verrassing was gezorgd onder de vorm van een snookerbeurt voor alle liefhebbers. De jury verbeterde intussen de kwisantwoorden en maakte de uitslag bekend. Eerste, gelijk, waren André Dubois en Mevr. Spruyt. In totaal waren er 7 prijzen te winnen. Op de terugreis liet Louis Pauwels zich eindelijk overhalen om zijn gekend moppenrepertoire ten hore te brengen en het werd lachen tot in Oostende.

Omstreeks 2200u waren we thuis. Bedankt John !

R.V.L,

Landsverdediging Investeert in West-Vlaanderen, Ten behoeve van de in onze provincie gelegerde eenheden, zal het Ministerie van Landsverdediging, in de komende 4 jaar, voor 1,6 miljard frank investeren voor infrastructuurwerken. In SIJSELE wordt een afzuiginstallatie voor uitlaatgassen gebouwd : 2,1 miljoen.

In het Kamp LOMBARDSIJDE-NIEUWPOORT worden 5 blokken van de voormalige marinebasis vernieuwd : 245 miljoen. Ombouwen van de keuken en mess onderofficieren : 64 miljoen. In het Kamp Lombardsijde komt een nieuwe sportzaal, burelen en sanitair : 58 miljoen. Aanpassingswerken in de blok instructie en trainingsmunitie : 9 miljoen. Een nieuwe blok voor het onderhoud van de voertuigen van het 14A : 32 miljoen. Garages en onderhoudsblokken voor de eenheden die terugkeren uit Duitsland : 341 miljoen; wegeninfrastructuur met inbegrip van openbare verlichting : 142 miljoen. In HOUTHULST, uitbreiding van de piketzaal : 2 miljoen.

In KOKSIJDE wordt het wachthuis van het munitiedepot uitgebreid : 2,5 miljoen. Een nieuwe keuken en een nieuw wachthuis : 45 miljoen. Vernieuwing van een aantal blokken : 20 miljoen.

Aan de Zeemachtbasis van OOSTENDE komen nieuwe poorten : 1,7 miljoen. Diverse werken in de messes voor officieren en onderofficieren : 3,2 miljoen. Vernieuwing van de centrale verwarming en de bouw van een installatie voor oppervlaktebehandeling van schepen : 8,8 miljoen. Aanpassing van een sanitair blok en bouw van een nieuw magazijn : 18,3 miljoen. Een loods voor voertuigen, platforms en rekken : 11 miljoen.

In ZEEBRUGGE krijgt de Marinebasis een afzuiginstallatie voor uitlaatgassen : 1,5 miljoen. Scheidingswanden en akoestische panelen: 1,2 miljoen. Voor zuivering van lenswater : 3,5 miljoen. Een nieuwe werkplaats voor elektronische bewapening : 155 miljoen.

Het Opleidingscentrum van de Zeemacht te ST-KRUIS BRUGGE krijgt een "Damage Control School", kostprijs : 41 miljoen. Een nieuwe telefooncentrale : 9,8 miljoen. Wegeninfrastructuur : 4,2 miljoen. Vernieuwing van de vloeren in een bemanningsblok : 7 miljoen.

VLISSSEGEM krijgt een nieuwe telefooncentrale : 9 miljoen.

Nog te HOUTHULST komt er een gebouw voor de ontmanteling van oorlogsmunitie : 277 miljoen.

Te IEPER tenslotte komt er een administratief gebouw met inbegrip van parking in de kazerne : 77 miljoen.

Deze opsomming laat ons toe vast te stellen dat het Kamp van LOMBARDSIJDE, met inbegrip van de vroegere Zeemachtbasis, de grote slokop wordt van de investeringen van Landsverdediging in West-Vlaanderen. Dit is begrijpelijk gezien deze basis een grote rol te spelen heeft bij de opvang van de terugkerende troepen uit Duitsland.

-o-o-o-o-o-o-

Een Doordenkertje.

Wie van plan is om lid te worden van een comité neemt onderstaande tekst eerst nog even in overweging.

Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomon, geduldig als Job, listig als een vos en moedig als een leeuw.

Verder moet hij een vel hebben als een olifant, zo lenig zijn als een riet, zo stoer zijn als een eik en zo gevoelig als een kruidje-roer-mennet. Meer nog, hij moet kunnen spreken als een advocaat, zo stil zijn als een graf en kunnen werken als een paard.

Niet aarzelen, nu uw kandidatuur indienen!

J.V.

-o-o-o-o-o-o-

Beroepsmilitairen en Beroepsbekwaamheid.

Overall wordt heden ten dage het volgende debat geopend : Moeten wij vanaf nu eenheden gaan vormen en trainen die uitsluitend samengesteld zijn uit beroepsmilitairen (men moet ze natuurlijk ook nog kunnen rekruteren)?

Kunnen wij het ons nog veroorloven om gemengde gevechtseenheden .van zowel beroepsmilitairen als dienstplichtigen te laten voortbestaan (men moet ook nog weten welke taken men hen kan en wil toevertrouwen) ?

Over dit onderwerp kunnen hele pagina's volgeschreven worden, maar dat is hier niet onze bedoeling. In ieder geval zal men ooit eens een beslissing moeten nemen. Maar het essentiële probleem lijkt niet in de gekozen formule te liggen maar eerder in de manier waarop men de zwakheden en ongemakken van deze formule weet af te zwakken of te elimineren.

Hier duikt het probleem vakmanschap op. Wij dienen er allen, van de allerhoogste graad tot de eenvoudige soldaat, van overtuigd te zijn dat het vakmanschap, ook in het leger, zoals in alle beroepen trouwens, aan de basis ligt van succes en dan ook de voornaamste basis vormt voor de waarde van het leger. Maar voor ons militairen betekent vakmanschap tevens het aanvaarden van een Spartaans bestaan in een materialistische samenleving, die nu in de eerste plaats gericht is op een gemakzuchtig leven. Vakmanschap betekent vanzelfsprekend een volledige vorming maar daarenboven ook een constante wil tot perfectionering en aanpassing; het betekent vanzelfsprekend het beschikken over essentiële fysieke, morele en psychologische bekwaamheden, maar, daarenboven ook de wil om deze te onderhouden en te verbeteren. Het betekent ook het aanvaarden van heel wat verplichtingen (training, mutaties) maar daarenboven dient men al vanaf het begin te aanvaarden dat men op een dag misschien zijn leven zal moeten inzetten, indien dat nodig zou blijken. Van welke andere groep burgers verlangt de staat evenveel ?

Het kiezen voor het militair beroep overtreft inderdaad de eenvoudige beroepskeuze, maar men dient wel degelijk toe te geven dat al onze reclamecampagnes, die tot doel hebben jongeren warm te maken voor het leger, vaak de harde realiteit van ons beroep verdoezelen omdat men die realiteit niet recht in de ogen durft kijken en vooral, omdat men er de conclusies niet uit durft trekken.

Dit vakmanschap, dat nochtans zo onontbeerlijk is indien men verliezen bij conflicten wil vermijden, kan slechts bereikt worden indien alle verantwoordelijken - de politieke en de militaire - ervan overtuigd zijn dat :

- een leger slechts een reden van bestaan heeft indien het zijn opdrachten kan vervullen;
- de militairen - gezien hetgeen men van hen eist - niet zonder meer mogen gelijkgesteld worden aan een groep ambtenaren;
- indien de militairen (logischerwijze) al dienen te verzaken aan een aantal vrijheden die toegekend worden aan alle andere burgers, zij zich gerespecteerd en en moreel verdedigd moeten voelen;
- in de schoot van leger echte vakmensen beloond en de "amateurs" geweerd moeten worden.

Waar staan we vandaag ? Laten we iedereen zijn conclusie zelf trekken. Misschien moeten we, alvorens over onze Krijgsmacht uit te weiden, eerst duidelijk durven zeggen waarom het bestaat.

(Korpsjournaal - Infoblad B.S.D.) -o-o-o-o-o-o-o-

Onderofficier geweest ? Sluit aan bij de K.M. van Ex-onderofficieren !

Humanitaire Interventie in Zaïre.

Aan de recente humanitaire interventie van onze troepen in Zaïre wij kunnen, oud-militairen, niet voorbijgaan zonder een woordje van lof en fierheid voor onze Para's, onze Luchtmacht en onze Medische Dienst Wij zijn fier te hebben deel uitgemaakt van deze grote familie Krijgsmacht geheten.

Na de Golf (1), Rwanda, Golf (2) en Zaïre (x?), mogen wij ons af vragen waarom in dit land, de militairen, in rustige tijden, met wat misprijzen worden bekeken, door een groot percentage van onze land genoten.

Sparen en snoeien kan alleen, zonder protest, op de rug van de militairen. Niet uitsluitend op materiaal en manschappen, maar ook op zeer belangrijke aspecten van een goed functionerend leger : de training en de oefeningen. Dat zulks mensenlevens kan kosten laat de beslissende "koele" politiekers koud. Dat het , tot op heden, nog steeds goed gaat, begint wat te lijken op "de Ezel van Pier Praet"—legende.(x)

Beperking van de oefenvluchten van de gevechtspiloten, inkrimping van de zeedagen van onze vloot, vermindering van de tankmaneuvers, het zijn maar enkele voorbeelden van besnoeiingen die nare gevolgen kunnen hebben voor de betrokken uitvoerders.

Het is dank zij de inzet en de beroepsfierheid van onze para's en vliegend personeel dat de operatie "Blue Beam", tot een goed einde is gebracht!

Op het budget van Landsverdediging was door minister Coëme, 5 miljard frank meer gevraagd voor 1992, om de verhuis van onze troepen en hun families uit Duitsland te ondersteunen. Het budget werd met k miljard gesnoeid! Iedereen die geen militair is (of geweest is), vindt het fijn dat alles wat de Krijgsmacht betreft afgeslankt wordt. Slechts wanneer men het leger nodig heeft moet het paraat zijn. De middelen daartoe zijn van geen belang. De militair heeft geen recht op protest, zo blijft het gemakkelijk!

(R.V.L.)

(x) : Klemskerke vóór de eerste wereldoorlog; Pier Praet was een volksfiguur en handelaar die over een ezel beschikte, welk beest nogal veel voedsel tot zich nam. Praet was een gierig man en besloot het dier wat minder te eten te geven. Elke dag wat minder voedsel voor de ezel en toch werkte het beest maar voort. Tot op een kwade morgen Pier zijn arme ezel dood vond in de stal. "Hij was het nu gewoon geworden en hij gaat nu dood", zo zegde P. Praetl

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ex-onderofficieren Gent : Het Jaarlijks Banket.

De Koninklijke Maatschappij der Oud-onderofficieren, afdeling Gent, vierde op 27 oktober 1991, haar jaarlijks feest. In de Leopoldskazerne, Gaspar de Crayerstraat 2, te Gent, verzamelden zich, in de mess der onderofficieren, confraters van verschillende afdelingen van de federatie. Waren vertegenwoordigd: Brussel, Kortrijk, Aalst, Oostende en natuurlijk Gent zelf.

Het menu viel in ieders smaak en werd opgediend met vakkundige kennis door het messpersoneel. Eten was er in overvloed.

Tijdens het gezellig samenzijn werd de heer Maurice DEWULF, van de afdeling Gent, gehuldigd voor zijn 35 jaar trouwe dienst als vaandeldrager

Onze dank aan het bestuur van de K.M. Oud-onderofficieren van Gent, voor de goede ontvangst die onze leden hebben genoten op dit jaarfeest. Wij zeggen dan ook: tot volgend jaar.

A.B.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

GEUVENS Luc

Afgevaardigde van het Verbond der Mutualiteiten der
Rechthebbenden van het Leger (V.E.M.U.R.E.L.)



Lokale Sektie van Oostende:
PERZIKENLAAN 17 - 8400 OOSTENDE
Tel.: (059)50 04 69

**De Universele Rekening
geeft je waar voor je geld.**



ASLK
ALGEMENE SPAAR- EN LIJPRENTEKAS

AGENTSCHAP OOSTENDE «Torhoutsesteenweg»
Torhoutsesteenweg 160-162 — 8400 Oostende
Tel. (059) 50 69 75 — BTW 203 257 857 — H.R. Brussel 437 530



N.V. PETER PROVOOST
Torhoutsesteenweg 415
8400 OOSTENDE

Tel. 059/70 09 04

De Prijs uittreiking bij 2SOO te Zedelgem,

Op onderstaande foto zien we bestuurslid J. Verpoucke die de prijs "Koninklijke Maatschappij Ex-onderofficieren van Oostende, voor L.O. en Sport", overhandigt aan de laureaat, SGT. N. Schrans. (Zie ook "De Klaroen" nr. 4/91/, blz. 4),



2SOO bestaat 40 Jaar.

In Zedelgem had men een dubbele reden om feest te vieren. Niet alleen vond er op 4 oktober 91 de doopplechtigheid van de 46-ste promotie Plaats, ook werd de veertigste verjaardag van de 2de School voor Onderofficieren luisterrijk gevoerd.

De school telt op het ogenblik een 200-tal leerlingen. Voor de eerstejaars was deze dag ook een dag om niet zomaar te vergeten : zij beleefden hun eerste militair plechtigheid.

(VOX). -o-o-o-o-o-o-

Sociale Telef oontariefvijn.

Wij herinneren onze leden eraan dat men onder bepaalde voorwaarden kan genieten van het Sociaal Telefoontarief. Voor gepensioneerden zijn die voorwaarden

- minimum 65 jaar zijn,
- alleen wonen, of
- samenwonen met maximaal 2 personen van minstens 60 jaar en/of
- samenwonen met kinderen of kleinkinderen van wie de ouders overleden zijn, of die toevertrouwd werden en nog schoolplichtig zijn of die een handicap van minstens 66% hebben,
- Het bruto jaarinkomen van de aanvrager mag niet hoger zijn dan 404.972 frank (bedrag op 01/03/91), vermeerderd met 74.971 frank voor personen met wie men samenwoont.

De aanvraag doet men schriftelijk, telefonisch of aan het loket van DE R.T.T. U krijgt een verklaring op erewoord door u in te vullen en sommige gedeelten door uw gemeente.

(Profiel).

-o-o-o-o-o-o-

OSTEOPOROSE : Broos of breekbaar bot.

Het is normaal dat een mens een beetje krimpt met de jaren. Maar er is de vrouw die tussen haar 58ste en haar 60ste, op twee jaar tijd dus, zomaar eventjes 15cm korter wordt! Of de vrouw die, gewoon door onverwacht naast de stoep te stappen, in een oogwenk dus, voor de rest van haar leven 4cm kwijt is!

Ook bij mannen treedt er bij het ouder worden een traag verlies op aan botmassa en botstevigheid. Bij vrouwen echter komt het verlies in een stroomversnelling gedurende de eerste jaren na de menopauze. Eens de stroomversnelling voorbij, blijft men nog altijd méér verlies lijden dan vóór de menopauze.

Men moet het zo zien: met het keren van de jaren lijdt iedere vrouw gedurende een periode versneld botverlies. Een aantal vrouwen (ook mannen), zullen daar geen hinder van ondervinden, omdat ze over zoveel en zo sterk botweefsel beschikken dat ze er al heel wat van kunnen missen vooraleer ze gevaar lopen op wervelinzakkingen, polsfracturen en dijbeenfracturen.

Bij botverlies is het merkwaardig dat sommige mensen helemaal niets voelt. Anderen klagen van rugpijn, meestal in de midden- of de onderrug en soms in gordelvorm om de romp uitstralend. Ook kunnen zeventiger; en tachtigers, bij een banale val, de dijbeenhals breken, met soms tragische gevolgen. Aan de grondslag ligt "osteoporose".

Osteoporose is dus een toestand van poreus of breekbaar bot. Tegenwoordig kan men nagaan of men al een gevaarlijke graad van deze kwaal heeft bereikt. Spijtig, maar het is op jonge volwassen leeftijd dat men het botkapitaal moet veilig stellen. Op 35jarige ouderdom is het al (bijna) te laat. Er bestaan drie grote regels om het botkapitaal veilig te stellen voor later:

1. veel beweging,
2. schadelijke invloeden vermijden,
 - geen nicotine, niet roken,
 - alcoholverbruik tot een minimum beperken,
3. goede voeding.

"

Eigenlijk is het als het om de gezondheid gaat, altijd hetzelfde liedje: lichaamsbeweging. Het is goed voor alles. Het is belangrijk dat men op tijd en stond al zijn botten beweegt. Fietsen, zwemmen, roeien, joggen, aerobic en fitness zijn uitstekend in de context van de vrouw (man) en osteoporose.

Goed voeden betekent voldoende eiwitten en kalk innemen. De grote bron van kalk in de voeding is melk en al wat ervan afgeleid wordt, zoals boter en kaas. Wil men als volwassene zijn kalk uit melk en melkproducten halen, dan dient de voorkeur te gaan naar afgeroomde producten als magere melk, magere platte kaas en magere yoghurt. Daar zitten niet meer de gevaarlijke verzadigde vetstoffen in, maar zit nog wel de nuttige kalk in. Verzadigde vetten zijn de meest genoemde boosdoeners in verband met aderverkalking, hersentrombose en hartinfarct.

Zoals we hoger stellen is het op jonge volwassen leeftijd dat we aan onze botvorming moeten werken. Niettemin, ook op oudere leeftijd gelden volgende regels voor een betere instandhouding van ons botkapitaal :

1. veel beweging,
2. weinig alcohol gebruiken en niet roken,
3. voldoende kalk innemen.

(naar Dr. T. Goossens in "d. Gezondheid").

-O-O-O-O-O-O-

Eerste ontspanningsnamiddag met etentje in 1992 : 20 januari. Contact tel. : (059) 33 08 47.

Het Trainingscentrum voor Parachutisten (Schaffen).
Historiek.

Gedurende de 2de wereldoorlog werden onze parachutisten opgeleid in Engeland, meer bepaald in Ringway, nabij Manchester, onder de benaming 'Belgian Independant Parachute Company', opgericht in 1942 en bevolen door Kapt. Blondeel.

Kort na de oorlog in 1946 wordt Schaffen gekozen als thuishaven voor het toekomstige opleidingscentrum. In 1947 komen de spring-onderrichters (dispatchers) en de ballonisten over uit Engeland. De eerste bevelhebber van opleidingscentrum wordt Kapt. Vanderheyden.

Op 11 november 1947 hebben de eerste vliegtuigsprongen plaats en op 28 november de eerste ballonsprong. Het zijn de glorie-dagen van de DC3-Dakota en het valscherms IRVIN Type X, op dat moment nog steeds gebruikt zonder reserve-parachute. De ballon, naar Engels voorbeeld, was gevuld met waterstof.

Met de blik steeds gericht op de toekomst en steeds bezorgd om de veiligheid, zal het Trgc-Para altijd op kop blijven in de ontwikkeling van de parachutagetechnieken. In 1955 wordt het 1ste reservevalscherms toegevoegd en twee jaar later huldigt de korpsverste de 1ste cursus in bevolen opening in. Vanaf 1958 wordt overgegaan op een Frans type valscherms, TAP 665 gevolgd door TAP 672, heden ten dage nog in gebruik voor alle automatische sprongen.

Ondertussen was de Dakota reeds vervangen door de C-119, Flying Boxcar. Omstreeks 1982 gaat de waterstofballon op rust en wordt vervangen door een heliumballon, veiliger en economischer. De C-130 komt nog de C-119 vervangen.

Het Parachutistenbrevet.

De eerste opdracht van het centrum is de opleiding van de kandidaat militaire parachutisten. Een week instructie aan de grond te Schaffen stelt je in staat het materiaal te leren kennen, de werking ervan te ontleden en de reddingsreflexen onder de knie te krijgen. De verschillende fases worden ingeoeffend met simulaties en herhalingen gaande van eenvoudige naar samengestelde handelingen, van het ontvangen van de parachute tot het opplooiën na de sprong. De opleidingsinfrastructuur staat toe alle handelingen te simuleren op een realistische wijze, zowel in normale omstandigheden, als met incidenten. De soms saaie opleiding aan de grond is de sleutel tot het succes van de echte sprongen. Inderdaad, tijdens de sprongen is de parachutist overgeleverd aan zichzelf zonder dat iemand hem kan helpen. Een aarzeling, een fout, een onbeslistheid kan duur betaald worden. De volledige betrouwbaarheid van het materiaal maakt een dodelijk ongeval zeer onwaarschijnlijk maar een slechte landing kan aanleiding geven tot een min of meer belangrijke invaliditeit. Bijna altijd is een menselijke fout daar de oorzaak van.

Er is dus geen plaats voor improvisatie, een snel en correct oordeel, zowel als enkele geconditioneerde reflexen, moeten ingeprint worden voor de eerste sprong. Slechts daarna komen de echte sprongen.

Er zijn 8 sprongen nodig om het A brevet te halen, altijd gaande van het eenvoudige naar het ingewikkelde, eerst de sprong uit de ballon, dan uit het vliegtuig, met materiaal, 's nachts

Hoewel de training aan de grond vertrouwen schept, is er geen enkele nieuweling die zonder enige emotie over de boord van de gondel van de ballon kruipt voor de eerste sprong van 240 meter. Niets is meer instinctief dan zich in de diepte te laten vallen, volledig vertrouwend op het automatisch systeem.

Die stap vooruit, essentieel vrijwillig, die fysisch niet zoveel voorstelt, is voornamelijk een zaak van wilskracht en betekent een belangrijke psychische overwinning op alle latente angsten die diep in iemand verankerd liggen.

In tegenstelling tot wat algemeen verteld wordt, worden de twijfelaars nooit geduwd door de instructeurs. Diegene die er tijdens de training niet in slaagt zijn aarzeling te overwinnen, zal nooit betrouwbaar zijn tijdens de operaties wanneer de stress veel groter is. Na het verwerven van zelfvertrouwen en beheersing zal de volleerde paracommando tenslotte de bekroning van zijn opleiding bekomen, het A brevet voor parachutisten, dat zijn basisinstructie afsluit.

Het brevet bekrachtigt een zeer speciale kwalificatie en een constante beschikbaarheid. Het geeft recht op de parachutistenpremie zolang de springer zijn operationele bekwaamheid bewaart. Deze wordt onderhouden door permanente training van de para-commando eenheden en voor hen die er een tijdje buiten staan, door de geregelde onderhoudssprongen georganiseerd door Trgc Para. Het trainingscentrum het voor parachutisten is er fier op dat het sinds het einde van de 2de wereldoorlog, de opleiding verzorgd heeft van duizenden kandidaten met een permanente zorg voor doeltreffendheid en veiligheid, getuige daarvan het onooglijk klein aantal ongevallen.

De sectie Operationele Springers.

Enkele operationele springers, die met zorg uitgekozen werden en die voorbehouden worden voor speciale opdrachten, waarvoor een perfecte beheersing van de technieken vereist is, bestuderen en vervolmaken voortdurend de militaire toepassingen van de vrije val.

De HAHO techniek (High Altitude High Opening) bestaat erin te springen met zuurstof boven 25.000 voet (8 km.) en de parachute te openen op de grootst mogelijke hoogte. Dat maakt het mogelijk lange infiltraties tot 30 km. door de lucht te realiseren met vleugelvalschermen.

De HALO methode (High Altitude .Low C)pening) is het discreet springen uit het vliegtuig op grote hoogte en het openen van het valscherf op lage hoogte om aldus detectie te vermijden, Deze twee technieken worden geëxperimenteerd in het Trgc Para, dat met fierheid kan zeggen een voorloper te zijn op dat gebied.

(FORUM) .

-o-o-o-o-o-

KONINGS DAG.

Dit jaar hebben wij op 16 NOV Koningsdag gevierd, Het was een pracht van een feest. Om 1100u was er eucharistieviering in de St. Petrus Pauluskerk, opgedragen door Deken J. Desein, met passende homolie,

Op de receptie in "Het Koninginnehof" werd door onze voorzitter hulde gebracht aan de Koning en aan het Belgisch vorstenhuis. Door de leden en de genodigden werd de traditionele toast gebracht aan Z.M. de Koning. Het postogram aan de vorst werd voorgelezen.

Tijdens het daaropvolgend banket werden toespraken gehouden door burgemeester J. Goekint, voorzitter A. Baroen, erevoorzitter J. Christiaens en nationaal voorzitter R. Moors.

"The Love Stars" brachten mooie en passende muziek en menig paar waagde zich op de dansvloer.

Onze erevoorzitter, schepen J. Christiaens, kreeg het Kruis van Verdienste van de nationale federatie van Ex-onderofficieren, opgespeld. De leden L. Geuvsen en H. Spruyt kregen het ereteken van de federatie.

Als dank voor de goede zorgen tijdens het voorbije werkjaar, werd aan Mv. Ketels, uitbaatster van "Het Koninginnehof", bloemen overhandigd .

De talrijke opkomst van de afdelingen Brussel, Tongeren en Gent, werd fel opgemerkt. Tot ziens volgend jaar op 14 november !

R.V.L.

HET BUDGET VAN LANDSVERDEDIGING

Het budget dat voor 1991 aan Landsverdediging werd toegekend, bedroeg 100 miljard Belgische franken. Op het begrotingsconclaf van Jul/Aug. 91, werd beslist (nog maar eens), om het budget van defensie met 4 miljard te snoeien.

Minister G.COEME had 5 miljard frank meer gevraagd, vooral om de terugkeer van de Belgische troepen uit Duitsland te bekostigen!

Een van de nare gevolgen van de besnoeiing op defensie was dat de hulpverlenende organisaties niet langer beroep konden doen op de Luchtmacht. Deze nam vroeger een deel van de kosten voor vluchten ten behoeve van bijv. Het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, voor eigen rekening. Dit kon nu niet meer! Gelukkigig werden deze te vergaande maatregelen herzien en zal de Luchtmacht toch nog voor de hulpverlenende organisaties vliegen.

Ook de regering zal in het vervolg, wegens de besparingen, geen beroep meer doen op militaire toestellen?

N.B. : Voor de verdeling van het budget van Landsverdediging ziet ons nummer 2/91 blz. 10.

Kandidaat Prijs van de K.R./Oostende:H.Degrave.

Een van onze langst aangesloten leden (18 mei 47), Henri DEGRAVE, kwam onlangs in de belangstelling van de plaatselijke pers. Hij is een der zeven kandidaten voor de prijs van de Kulturele Raad van Oostende 1991.

Confrater Degrave, stamnummer 318, werd in Engeland geboren tijdens de eerste wereldoorlog, op 9 maart 1915. Hij was sergeant bij het 3de Linierregiment en ging daarna in de journalistiek. Hij werd verantwoordelijk uitgever van "De Kustbode". Op politiek vlak was hij ook actief en werd OCMW-voorzitter in Oostende. Van 1964 tot 1989 was hij voorzitter van het Willemsfonds van onze stad. Hij is een goede vriend van stadsgenoot en schrijver Karel Jonkheere.

Bij het naar de pers gaan was de uitslag van de kiezing van de K.R. nog niet gekend. Alvast onze beste wensen aan confrater H. DEGRAVE.

De Militair een Functionaris ?

Het leger heeft nog wel degelijk een opdracht te vervullen in deze post-Koude-Oorlog-wereld. Het land moet zijn verantwoordelijkheden nemen en het mag niet aarzelen om een beroep te doen op de Krijgsmacht.

Wat men vooral van een militair verwacht, is dat hij altijd klaar Staat om te vertrekken om een opdracht uit te voeren waarvan de risico's grotendeels ongekend zijn en die zich ver van huis en voor een onbepaalde duur afspeelt.

Beschikbaarheid, zin voor discipline, inspanning en verantwoordelijkheid zijn de kwaliteiten die men van een militair moet eisen. De doeltreffendheid van een Strijdkracht en zijn operationeel vermogen, hangen hiervan in grote mate van af.

De militair kan niet als een functionaris in uniform beschouwd worden en men moet rekening houden met het specifieke van zijn beroep en met het operationele karakter van de Strijdkrachten.

(Premier Martens).

-o-o-o-o-o-o-

LOUIS en VICTOIRE vierden Gouden Jubileum.

Ons lid Louis PAUWELS en zijn dame Victoire hebben hun gouden huwelijksjubileum gevierd op vrijdag 22 November. Een ruim gezelschap van onze maatschappij onder leiding van de voorzitter, was op het feest aanwezig.

In "Het Laatste Nieuws" van woensdag, 20 november 91, vinden we een uitgebreide bijdrage : "Dikke Louis viert Gouden Jubilee" van de hand van Eddy Surmont. De moeite waard om te lezen !

De Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling Oostende, biedt langs deze weg, haar meest hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen. Proficiat en nog vele jaren in goede gezondheid samen !

Herdenking Gen. GUERISSE te Sint-Hubert

Velen onder ons zullen zich nog Generaal-majoor geneesheer Albert GUERISSE herinneren. Tot 1970 was hij commandant van de Gezondheidsdienst van het leger. De geschiedenis van Albert Guérisse, alias Pat O'Leary, is niet na te vertellen.

Het leven van deze jonge Molenbeekse dokter die generaal is geworden, heeft immers gelijkenissen met de zwerftochten van Odysseus. Albert Guérisse, overleden op 26 maart 1989 op 78-jarige leeftijd, maakte deel uit van de Belgische helden die op 8 mei 1940 weigerden de capitulatie te aanvaarden en verkozen om een geheime en gevaarlijke oorlog te voeren tegen de bezetter.

In dienst van de "Intelligence Service" van Groot-Brittannië redt Pat O'Leary-Albert Guérisse het leven van honderden piloten die boven Frankrijk en België waren neergeschoten. Als hij een eerste keer wordt aangehouden door de Duitsers kan hij vluchten, waarna hij zijn ontsnappingsnetwerk naar Engeland, reorganiseert.

Helaas, op 2 maart 1943 wordt Guérisse gearresteerd en dit door verraad. Vanaf dan begint wat hij zijn derde leven zal noemen, namelijk dat van de concentratiekampen. Wanneer hij op het einde van de oorlog bevrijd wordt door de Amerikanen, neemt Guérisse in 1946 opnieuw dienst in het Belgisch leger waar hij in het militair hospitaal van Brussel wordt aangesteld. Maar zijn fantastisch avontuur is nog niet ten einde. Gedurende dertien maanden zal de ex-geheim agent die meerdere malen gedecoreerd is geworden, het commando van de gezondheidsdienst waarnemen tijdens de oorlog in Korea.

Bij zijn terugkeer naar België wordt Albert Guérisse generaal-majoor en zal hij tot 1970 de leiding op zich nemen van de gezondheidsdienst van de strijdkrachten. Zijn laatste jaren was generaal Guérisse ziek en bracht hij zijn tijd door op zijn buitenverblijf te Ixelles. In maart 1989 verloor België één van zijn grootste helden. Hij kreeg meer dan veertig onderscheidingen, was in de adelstand verheven door de Koningin van het Verenigd Koninkrijk en door Koning Boudewijn was hij tot Ridder geslagen en later tot graaf verheven. Hij was de meest gedecoreerde burger van ons land.

Op 6 juni 1991 werd een bijkomend gedenkteken opgericht dat de gedachte aan de helden van de 20ste eeuw levend moet houden. Op de "Place Verte" in het centrum van de stad St.-Hubert, stad waar hij in 1947 tot ereburger was uitgeroepen, werd een gedenksteen GUERISSE ingewijd en dit in het bijzijn van talrijke personaliteiten die aan zijn zijde gestreden hadden of hem van nabij gekend hadden. Dokter Guérisse werd eervol gehuldigd en voorgesteld als voorbeeld voor volgende generaties.

(MEDIC nr. 11/12)

-o-o-o-o-o-o-o-

PARA'S.

Een golf van sympathie voor onze para's is over het land gelopen. In een mini

mum van tijd waren zij in staat een humanitaire aktie bijna vlekkeloos uit te voeren,

Bijna, want een jongen van bij ons verloor er het jonge leven bij.

"Vlekkeloos", is .

bij dergelijke ondernemingen, altijd de vrucht van absolute gedisciplineerde voorbereiding,

Para-commandosoldaat zijn is anders naar buiten uit een ondankbare job. Een groot "> gedeelte van de meer linksdenkende mensen heeft een fundamentele afkeer van elitesoldaten en van elite in het algemeen. Pacifisten zijn er zo zat van als van gespoga spek.

Maar ! Als de boel in het honderd loopt ! Dan zijn ze welgekomen ! Dan mogen ze hun vel wagen. Dan moeten ze het bovendien allemaal vlekkeloos oplossen. Humanitair moet het blijven en de aktie zou in een paar dagen moeten afgelopen zijn. Zoals op de video. Lammetjes zouden ze moeten zijn, maar tijgers op bestelling ! Zoiets als de ideale echtgenoot.

Het valt me altijd op, wanneer beroepssoldaten of miliciens op T.V. ondervraagd worden, dat ze zo vlot en zo vredig overkomen. Ik denk dat het is omdat para's een zin aan hun dienstplicht en hun leven gegeven hebben. Dat houdt hen alert en creatief

'In "De Zeewacht" gelezen. "Strandloper" - 15 NOV 91.

HET BESTUUR VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE.

BAROEN André H.Conscienceplein 1	Tel. 70 89 22 8400 Oostende	Voorzitter
DEFOOR Octaaf De Rudderstraat 2b23	Tel. 33 08 47 8400 Oostende	Past-President Voorzitter-ter-Ere
VAN LOOCKE Raymond Taboralaan 124	Tel. 32 32 07 8400 Oostende	Ondervoorzitter Secretaris
DEHAEMERS Theo Nieuwlandstraat 21	Tel. 50 86 56 8400 Oostende	Penningmeester
PUYSTIENS Frans Derbylaan 1	Tel. 32 28 34 8401 Bredene	Materiaalmeester
VERPOUCKE Albert Cardijnplein 2 b12	Tel. 50 35 47 8400 Oostende	Ceremoniemeester
VERMEYLEN Eduard Verenigingstraat 104	Tel. 70 94 09 8400 Oostende	Vaandeldrager
CUYPERS Fernand Kaaistraat 17	Tel. 70 23 70 8400 Oostende	Bestuurslid
MARCHAND Raoul Groenendijkstraat161	Tel. 32 14 84 8401 Bredene	Bestuurslid
SOMERS Jacques Zeedijk 170	Tel 50 20 87 8400 Oostende	Bestuurslid
THEYS Lodewijk Dr E Moreaulaan 67b8	Tel. 32 27 92 8400 Oostende	Bestuurslid

NIEUWE LEDEN.

Aan volgende nieuwe leden hartelijk welkom ! Hopelijk zien wij hen dikwijls op onze bijeenkomsten.

DEWAELE Julien (10M b.d. Z.M.)	BOXUS Leon (1MC b.d.)Z.M.)
DUBOIS André (10M b.d. Z.M.)	BURSENS Jacques (ADJ b.d. L.M.)
DEMEYER Robert (ADJ b.d. L.M.)	MYNY Georges (1MC b.d. Z.M.)
VERBANDT Charles (ADJ b.d. L.M.)	LASCHET Joseph (1MC b.d. Z.M.)
ZEEBROEK André (1MC b.d. Z.M.)	STRUBBE Maurice (1MC b.d. Z.M.)
DECOO Roland (ADJ b.d. Lu.M.)	SALLIAU Gerard (10M b.d. Z.M.)
VOLBRECHT Ferdinand (10M b.d. Z.M.)	SEYNAEVE Juliaan (sympathisant)

-o-o-o-o-o-

Koningsdag 1992 : Zaterdag 14 November.

Bespaar de penningmeester een beetje werk! Betaal spontaan uw lidgeld
 !



ONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN
EX-ONDEROFFICIEREN
 van de **KRIJGSMACHT**

Oostende,

OOSTENDE

Gesticht in 1887

Postrekening 000-0146912-54

Briefwisseling

secretariaat

124 taboralaan

8400 Oostende.

059) 32 32 07

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP.

Ik, ondergetekende.....

voornamen

geboren te..... op

vraag toegelaten te worden als lid van de vereniging.

Naam van de echtgenote (o).....

Weduwe van (o)

Adres :

Militaire stand (o) : B.0.0.

: Toegevoegd onderofficier

: Tijdelijk onderofficier

: Dienstplichtig onderofficier

Graad :

Stamnummer :

Krijgsmachtafdeling :

In geval van aanvaarding onderwerp ik mij aan de statuten van de vereniging.

Handtekening.

Toegelaten in zitting van

Handtekening van de 2 introducerende leden.

De penningmeester.....

De voorzitter.....

(o) : Schrappen wat niet past.

Toegelaten in zitting van

Handtekening van de 2 introducerende leden.....

.....
 De penningmeester.....

De voorzitter.....

N.B. Dit vak is voorbehouden aan het bestuur:

Begravenisonderneming

Crematies

Funerarium met de meest geavanceerde
hygiënische bewaringszorgen

DAG en NACHT tot uw dienst !

Alle formaliteiten en voorafregelingen

LUC SERVATY

**Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
tel. 059/50 25 43**



**N.V. PETER PROVOOST
Torhoutsesteenweg 415
8400 OOSTENDE**

Tel. 059/70 09 04

**ASLK.
AL JAREN
BETER
IN SPAREN.**

ASLK 

Burberry's appointed Retailers



CADDY TAILORS

Kappellestraat 50-52 OOSTENDE
Steenstraat 42 BRUGGE
Veldstraat 46 GENT
Korte Steenstraat 1 KORTRIJK

De handtekening van klassekledij

CADDY stands for QUALITY